

Är någon nyfiken på Träkonstnären **JOHN WALDOLF**, så läs om mitt möte med honom. Allt började med att jag köpte ett konstverk till Norrtälje Konstförening, då jag hade förtroendet att inhandla konst till höstens digitala konstlotteri, där var tionde medlem får chansen att vinna ett eget konstverk. På Konstrundan köpte jag av Träkonstnären John Waldolf en väldigt fin skulptur, namn "The cradle of nature" som består av en inoljad rot av tall med en cirkel av klykask som har en gren av ene. Skål av valnöt och en frökapsel av oljad masur. **Bild 1**. Någon kommer att bli mycket lycklig när vinsterna är dragna. För just lycklig blir jag och även mina vänner när vi vistats i närheten av hans konstverk.

John Waldolf är idag 52 år och bor numera i Norrtälje. Han är född på Lidingö, men uppvuxen i Kallinge, som ligger utanför Ronneby. Vid 30 års ålder flyttade han upp till Stockholm. Arbetade som Försäkringsrådgivare på Skandia och sedermera Handelsbanken

Sommaren 2013 fick John förmånen att lära känna sig själv och sade upp sig då han funnit sitt eget levnadsöde. Sitt livskall som Träkonstnär som han själv uttryckte det. Vid min fråga, "Hur kommer Du på Dina underbara Konstverk", berättar John om sina promenader runt om i skogar och grönområden. Där upptäcker han och fascineras av olika naturfenomen och känner ofta in grenens energi och flöde - exempelvis doftar in – och då växer det fram en vision om hur skulpturen ska gestalta sig. **Bild 2**

Just nu håller John på att arbeta tillsammans med Jeremy, som har tagit över Sören och Karins juvelerarbutik. Ett samarbete som föreställer ett öra som är av oxel som balanserar på en gren av ene. I örats hörselgång växer det ut en gren av silver vars grenar håller i en blågrön tourmalinekristall. Namnet är Growing senses.

Jag observerar att John har en väldigt vacker silverring och får då veta, att den består av ett svärd genom en ring "Ljusets Krigare" från Paulo Coelho med inristningen "Följ livets flod med kärlek och mod", vilket är Johns motto och bevingade ord.

Ett fantastiskt trevligt möte som slutade med att även jag köpte ett konstverk till mitt eget hem, namn Contemplation. Ni kommer säkert alla i framtiden att ta del av John Waldolfs skulpturer, som med färger, former och Spirit Art alltid är i fokus. Johns konst kommer definitivt alltid att beröra oss alla. **Bild 3**.

Text o foto Carina Libonius



Bild 1



Bild 2



Bild 3